

# LÆSØ KIRKENYT

Byrum, Vesterø og Østerby Kirker, 30. årgang, nr. 2

*"Jeg er Alfa og Omega,  
den første og den sidste, begyndelsen  
og enden siger Herren, den Almægtige.  
Han som er og som var og som kommer."*

*Åbenbaringsbogen*

Juli - August - September - Oktober 2023



# Kontaktoplysninger

## Kirkebogsførende sognepræst:

- Eva Bernhagen, Kærmindevej 1A  
tlf. 2149 1001 [evb@km.dk](mailto:evb@km.dk)  
- mandag er fast fridag
- *V/præstens fravær samt øvrige ferie-fridage* kontaktes vikarpræsten  
tlf. 2134 3717



## Kirkekontoret

- **Henvendelse vedr. kirkegården** til Graverteamet: Kirkegårdsleder Birgitte Melchjorsen, medhjælper Lone Wachmann og Tiina Olsen
- **Byrum:** Byrum Hovedgade 50 Tlf. 2010 7090  
mail: [byrum@laesoe kirker.dk](mailto:byrum@laesoe kirker.dk)
- **Vesterø:** Præstevejen 37 Tlf. 2927 3666  
mail: [vestero@laesoe kirker.dk](mailto:vestero@laesoe kirker.dk)
- **Østerby:** Østerbyvejen 77 Tlf. 2145 1008  
mail: [oesterby@laesoe kirker.dk](mailto:oesterby@laesoe kirker.dk)
- **Kordegne** Grethe Nyeng Havnhøj træffes mandage 8.00 - 10.00 tlf. 2497 6434 mail: [gnh@laesoe kirker.dk](mailto:gnh@laesoe kirker.dk)  
Mail vedr. kirkebogsregistrering: [gnh@km.dk](mailto:gnh@km.dk)  
Postadresse: Kærmindevej 3 9940 Byrum. Att.:GNH

## Organist og Kirkesanger

- **Organist:** Kasper Køhl Jensen.  
Tlf. 9849 1807 / 2329 2710 [kasperkj@mail.dk](mailto:kasperkj@mail.dk)
- **Kirkesanger:** Preben Mikkelsen.  
Tlf. 2132 6628. Mail: [pmikkelsen6@gmail.com](mailto:pmikkelsen6@gmail.com)

## Menighedsrådsmøder

- Alle møder er offentlige og afholdes i Sognehuset Kirkensgaard Kærmindevej 1 i Byrum kl. 18.50
- **Dato:** annonceres i Læsø-Posten og på hjemmesiden
- **Referater:** tilgængelige i øens kirker samt på kirkenes hjemmeside.

## Læsø Menighedsråd

- **Formand:** Miriam Hansen, Tyvhulvejen 8, Gl. Østerby tlf. 2022 5108 [miriamlhansen@gmail.com](mailto:miriamlhansen@gmail.com)
- **Øvrige rådsmedlemmer:** Elmer Haaber, Else-Marie Pedersen, Anker Juul Strøm, Peter Pedersen, Ann Rytter, Kathrine Sofie Kranker.
- **Regninger og øvrige henvendelser** vedr. Læsø Kirker & Menighedsråd sendes til mail: [8437@sogn.dk](mailto:8437@sogn.dk)

## Kirkeværger

- **Byrum :** Karsten Petersen, Stoklundvejen 8, Byrum. Tlf. 3124 2179
- **Vesterø:** Peter Møller Sørensen, Sneppevej 6, Østerby. Tlf. 3078 2410
- **Østerby:** Andreas Haaber, Præstevejen 13, Vesterø. Tlf. 2013 6897

## Kirkens Åbningstider

- Øens tre kirker er dagligt åbne fra kl. 8.00 - 16.00  
Entré for besøgende i Vesterø Kirke -INFO v/kirken.

## Læsø Kirkers Menighedspleje

- **Formand:** Jørgen Toftlund, Kongevejen 3, Vesterø 5362 0651 - Mail: [mjtoftlund@gmail.com](mailto:mjtoftlund@gmail.com)
- **Besøgstjenesten:** Kontaktperson Jørgen Toftlund.
- **Søndags - Cafeen:** Kontaktperson Jørgen Toftlund
- **Vågetjenesten:** Kontaktperson Hanne Junge.  
Tlf. 5137 2363 - Mail: [hanneulf@mail.dk](mailto:hanneulf@mail.dk)

## Kirkens Øvrige Frivillige

- **Arrangementudvalget:** Formand Bodil Kessler, tlf. 9849 1095 / 2157 6185 Mail: [bodilkessler@mail.dk](mailto:bodilkessler@mail.dk)
- **Koncertudvalget:** Kasper Køhl Jensen, Tlf. 9849 1807 / 2329 2710 [kasperkj@mail.dk](mailto:kasperkj@mail.dk)



## Mulighed for kor

- **Kirkens Kor v/ Kasper Køhl Jensen** - over torsdage kl. 10-12 i Kirkensgaard. Kontakt Tove Brændstrup 2929 9342 - Mail: [fru.tove@mail.dk](mailto:fru.tove@mail.dk)
- **Strengekor** - over mandage i Kirkensgaard Kontakt Grethe Sonne Hansen 2144 7984
- **Læsø Gospel & Rytmske Kor** - over udvalgte mandage. Kontakt Grethe Nyeng Havnhøj 2029 2090

## Læsø KirkeNyt

- udgives af Læsø Menighedsråd tre gange årligt: marts, juli og november måned.
- **Redaktionen:** Elmer Haaber (redaktør) Eva Bernhagen, Olav Juul, Kirsten Melchjorsen, Anita Vesterdorf og Grethe N. Havnhøj.
- **Deadline til næste blad:** 8. september 2023
- **Opsætning & Layout:** Hans Nepper og GNH
- **Tryk:** Øko-tryk Aps. Skjern
- **Omdeling:** Nordjyske Distribution
- **Tilgængeligt:** I Læsø's kirker samt turistbureauer.

# KIRKEKONCERTER I BYRUM KIRKE



## Middagskoncert onsdag 28. juni kl. 12.00

Tag en lille musikpause fra onsdagsmarkedet, forkæl dig selv med en let klassisk klaverkoncert v/øens organist Kasper Køhl Jensen.  
Gratis Entré.



## Guitarkoncert torsdag 6. juli kl. 20.00

Solokoncert med den århusianske guitarist Carsten Pedersen, der har høstet imponerende internationale anmeldelser. Der bydes bl.a. på smægtende spanske og smukke sydamerikanske kompositioner af Tarrega, Antonio Lauro, Barrios og Lopez - Quiroga.  
Entré: 70, - kr.



## “Jordens sange” lørdag 5. august kl. 15.00

v/ Mikael Børresen, klarinet og Michael Turkat, orgel.  
En imaginær musikalsk fortælling, poetisk og tidløs - som ellers kun opleves i drømme. Den beretter om den evige jords stemninger, bekymringer og håbet om en god og glad fremtid. Musikkens form er nutidig, underholdende og til dels dansende.  
Entré: 70, - kr.



## Koncert med jysk troubadour torsdag 5. oktober kl. 19.30

En kirkekoncert med Hans Jørn Østerby er en rejse med både høj latter og stille eftertanke. Kom og sænk skuldrene og vær til stede i kirkerummet, hvor det århundredgamle mødes med nutidige sange om tro og tvivl.  
Entré: 50, - kr.  
Efter koncerten kan man møde troubadouren i Kirkensgård, hvor arrangementudvalget er vært.



## Orgelkoncert onsdag 18. oktober kl. 19.30.

Den traditionelle efterårskoncert med Kasper Køhl Jensen, hvor han bl.a spiller værker af yndlingskomponisten, musikhistoriens grand old man, Johan Sebastian Bach.  
Gratis Entré.  
Efterfølgende nachspiel i Kirkensgård.



## “Spil Dansk” torsdag 2. november kl. 19.30

Fællessangsarrangement med musikalske indslag v/Kirkekoret, lokale musikere og sangere.  
Gratis Entré.





SKABELSENS 6. DAG



*Tekst: Eva Bernhagen  
- sognepræst på Læsø.  
Fotos: EB*

Billedet, I ser på, skildrer den 6. skabelsesdag - den dag, hvor Gud ifølge Bibelens skabelsesberetning, skabte dyr og mennesker. Det er skåret af den tyske kunstner Walter Habdank, som et træsnit ud af en serie med titlen "De seks skabelsesdage."

I Habdanks bibelske billeder er mennesket det centrale motiv, og derfor kalder han dem for "Menneskebilleder". Når Habdank skildrer mennesker, gør han det både enkelt og med stor indføling. Alt overflødigt skæres bort, så næsten kun de nøgne skikkelser står tilbage. De mennesker, han skildrer, er ikke umiddelbart skønne og smukke - snarere vil nogen måske finde dem rynkede og hærgede - på en gang både som et nyfødt barn og et meget gammelt menneske.

**“ Hans ideal svarer på ingen måde til det moderne ideal om det evigt unge og effektive menneske. Nej, Habdanks mennesker har levet og har i livet gjort smertefulde erfaringer. Deres skønhed er ikke overfladisk, men ligger dybt gemt bag de gode såvel som negative erfaringer, de har mødt i livet.”**

Selv kalder han sine billeder for realistiske; Han skildrer mennesket i dets fundamentale nøgenhed og svaghed. Det er tydeligt, at hans mennesker ikke er dannet af drømme og luftige idealer, men er skabt af jordens muld og dermed deler vilkår med alt andet skabt og forgængeligt. Og nu til selve billedet: I lægger nok først mærke til farverne i

billedet - brune, røde, grønne, blå og orange - klare, livsbekræftende og varme farver.

Dernæst ser I to mennesker - klart fremhævede og karakteristiske i deres fremtoning. Om disse to personer kan vi iagttage flere ting: For det første er de skildret som ét med naturen, samtidig med at deres plads i billedets forgrund sætter dem i en særstilling. De er skabt sammen med de øvrige skabninger, men i deres særstilling er de forbundet med et særligt ansvar for alt det skabte.

For det andet skildres de som tæt forbundne; Selvom vi ser to ansigter, optræder de med én skikkelse og ét sæt fælles hænder.

På den måde søger Habdank at videregive den dobbelthed, der ligger i skabelsesberetningens ord, når det siges at "Gud skabte mennesket i sit billede - som mand og kvinde skabte han dem".

For det tredje skildres både de fremrakte hænder og de åbne øjne overdimensionerede, ja næsten overnaturligt store i forhold til resten af kroppen.

Om det siger kunstneren, at han tegner ligesom barnet; ikke naturalistisk, men sådan, at det, der betyder mest, også fylder mest. Dermed er angivet, at det vigtigste i hans billeder netop er mennesket med åbne sansende øjne og fremrakte modtagende hænder.

Men læg så også mærke til, at de to ikke på romantisk vis har deres øjne vendt mod hinanden, men derimod udad, fremad og opad.

De står ikke henfaldet i dyb beundring af den anden. Nej, sammen er de opslugt af den verden, der omgiver dem. Deres øjne er i fællesskab åbne for livets under og deres sind er rettet mod den Gud, der står bag alt. Deres hænder er løftet i både forundring og i tilbeldelse. I denne undrende modtagelse af livet er de to blevet ét, og i denne forening rækker

de langt ud over, hvad de er og kan være i sig selv - hver for sig eller sammen. De to er tilsammen og i forening "Mennesket" i dets skabthed; på samme tid utroligt sårbart og uendeligt ophøjet og stort.

Havde vi nu også haft billedseriens første træsnit, ville vi der se, hvordan Gud selv ikke blot er afbilledet i form af et strålende lys, men også fremstilles med to hænder, der nænsomt og kærligt rækker fra himlen ned mod jorden.

Så når det i skabelsesberetningen siges, at Gud skabte mennesket i sit billede, da fornemmer vi umiddelbart, at forbindelsen mellem Gud og hans skabning ligger i lyset, der reflekteres og med de åbne øjne sanses i skaberværkets mangfoldighed, og at ligheden kan udtrykkes ved de givende og modtagende hænder, der beskytter det skabte.

**“ For netop deri ligger ligheden mellem Gud og mennesket; at vi kan se og omfatte andre med kærlighed. ”**

I billedet af Adam og Eva med de åbne øjne og de fremrakte hænder ligger også et billede på den kærlighed, som vi lægger ind i de forhold, som vi indgår til hinanden. Vi kan tage Walter Habdanks billede frem og spørge, om vi stadig kan genkende os selv i dette billede.

Vi kan spørge os selv og hinanden: “ Er det mig - er det os?”. “Ser jeg det, du ser og føler vi stadig det fællesskab, som skal bære vort liv sammen?”

Og hvad så end svaret er, da giver det at se på billedet sammen i sig selv mulighed for at starte forfra og som de to første mennesker i verden få alting givet på ny.

For at kunne se og modtage hinanden på ny er i sig selv en forudsætning for at give af sig selv - både i kærlighedsforholdet, men også i den verden, vi lever for at gøre lidt bedre, end vi modtog den. ♦



*Tekst: uddrag af Eva Bernhagens prædiken  
fotos: GNH.*

---

**Kære konfirmander.**

Så er vi endelig kommet frem til i dag – flagene er hejst langs Byrum Hovedgade.

Jeg valgte at læse op for jer fra apostlen Paulus. (Romerbrevet kap. 7 v. 18-22 og Kolo-senserbrevet kap. 3 v. 12-17 ) Paulus er en ret alvorlig mand. Men han er også meget indsigtfuld, når det kommer til den menneskelige natur, han ved, hvordan det er at være os. F.eks. hvordan det er at være forælder – og hvor ofte har jeg ikke selv sagt til mit barn: du skal gøre som jeg siger, ikke som jeg gør. For det jeg gjorde, var ikke det mest optimale.

Jeg havde gode intentioner, men noget gik galt. ”Det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gør jeg.” Det man gør, bliver ikke sådan som det skulle have været. Og så var der noget andet, som blev på en helt anden måde, end man havde regnet med. Sådan er det med jer, konfirmander.

I lagde ud med at være et af de syngende konfirmandhold. Dvs. nogle gange kunne det godt være mere larm end sang her i kirken. Det er første gang, at jeg har oplevet drenge, som har danset til salmer. Tænk, det har I også præsteret. I har sunget, for når man synger, kan man gå hen og glemme alt omkring sig. *(fortsættes s. 22)*



*Bagerste række fra venstre: Roland Kyhn-Madsen, Nikolaj Thor Klaaby Eggers-Larsen, Magnus Nyeng Havnhøj, Gustav Berthel Lund Kristensen, Malthe Lerhøj Sørensen, Eva Bernhagen. Forreste række fra venstre: Lina Strøm Winther Olsen, Mai Stoklund Larsen, Rozetta Frigg Klaaby Eggers-Larsen.*



*Fra Venstre bagerst: Eva Bernhagen, Elias Wrichsberg Olsen. Rasmus Strøm Skovlund, Christian Frank-Olesen, Tristan Markus Albert Jensen, Aron Kyrrigerd. Fra venstre forrest: Sophie Hedvig Gaarn Nielsen, Anna Thorsen Pedersen, Stinne Resom Pedersen, Mette Marie Neve Stoklund Petersen.*

# LIBANON



Læsø Menighedsråd arrangerer en studietur for alle interessede:

## Formål

Studieturen er et genbesøg, idet præsterne, Linda Macktaby fra Beirut og Ramzi Abou Assali fra Zahle, besøgte Læsø i foråret 2019.

Hovedformålet er at fastholde og udbygge venskabet mellem menighederne i Beirut og Zahle og menigheden på Læsø. Men deltagerne på studieturen er bestemt ikke begrænset til de faste kirkegængere – alle er velkomne! Også meget gerne unge og forældre med store børn!

## Højdepunkter

På studieturen skal vi stifte bekendtskab med det 'virkelige' Libanon – det der ikke finder vej til turist-brochurernes glansbilleder.

Blandt andet skal vi, med gejstlige fra forskellige religioner og trosretninger, høre om mulighed for dialog, forståelse og accept religionerne imellem.

Vi vil medvirke til at fremstille og uddele 3.000 måltider til værdigt trængende – og dem har Libanon mange af!

Derudover vil der blive tid til besøg på historiske steder:

- Byblos med ruiner fra stenalderen over fönikerne til romerne.
- Tyrus med verdens største hippodrom fra Romertiden.
- Baalbeks enorme tempelkompleks, også fra Romertiden.
- Sidon, hvor Paulus og Peter mødtes ifølge Apostlenes Gerninger.
- Qana, hvor Jesus gjorde vand til vin under et bryllup.



## Foreløbig rejseplan

### Fredag 18.8.

- Rejse fra Danmark til Beirut: Kbh/Beirut 22.30/+03.30
- Indkvartering på Blessed School

### Lørdag 19.8.

- Blessed School: Møde med eleverne; vi bør medbringe aktiviteter, vi kan lave sammen med dem
- Home of Hope: Møde med eleverne; vi bør medbringe aktiviteter, vi kan lave sammen med dem
- Den evangeliske kirkes 'head office' (Lebanese Evangelical Society, Ex.Dir. Toni El Haddad)

### Søndag 20.8.

- Gudstjeneste hvor Linda prædiker
- Møde med Rev. Dr. Habib Badr, National Evangelical Church of Beirut
- Rundtur i Beirut: Den evangeliske kirkes 'head office' (Lebanese Evangelical Society, Ex.Dir. Toni El Haddad)
- Danmission

### Mandag 21.8.: Nordturen:

- Ruinerne i Byblos – fra stenalder til romerne
- Byblos: Fuglereden, børnehjem for armenske børn efter folkemordet under Første Verdenskrig. Nu museum. Oprettet af danske Maria Jacobsen i 1920'erne.
- Harissa
  - Téléférique'en op i bjergene
  - Our Lady of Lebanon (stor statue af Jomfru Maria)
  - Jaita-grotten med fantastiske drypstensformationer





## “ Det med småt ”

For at gøre studieturen så billig som mulig, bor vi på sovesale i Beirut på den kostskole, som Linda Macktaby er tilknyttet. I Zahle bor vi på et enkelt hotel, drevet af en kristen organisation. Til gengæld er maden i Libanon velsmagende og god, og ikke for krydret til danske ganer!

Af deltagerne forventes det:

- at de fysisk kan følge med, også i den intense sommervarme
- at de aktivt vil deltage i diverse møder og dialoger, der nødvendigvis må foregå på engelsk
- at de ønsker at deltage i fælles aktiviteter på skoler, alderdomshjem og det sociale arbejde

For at opnå billigste rejse må vi bede deltagerne om selv at bestille og betale flyrejsen fra København til Beirut og retur (derved spares der 3.000,- pr. person). Flybilletten bestilles gennem UNITAS Rejser, Torgunn Skov, tlf.: 8723 1247 eller Marlene 8682 5611. Billetten skal betales samme dag, den bestilles.

Dagspris (27. marts) for flybillet: 4240,- kr. Dertil kommer ca. 3.000,- kr. til kost, logi og transport i Libanon.

Offentlig transport fra Læsø til Kastrup Lufthavn (ikke inkluderet i rejsens pris):

- Læsø/Frederikshavn 09.40/11.10
- Bus Fr.havn/Aalborg 11.36/12.41
- Tog Aalborg/Kastrup 12.50/17.25, 13.50/18.25 eller 14.50/19.25

Evt. spørgsmål samt tilmelding rettes til rejseleder Torbjørn Ydegaard, mail: [torbjoern@ydegaard.dk](mailto:torbjoern@ydegaard.dk) eller tlf: 44103062

Opdateret 30.03.2023

### Tirsdag 22.8.

- Adyan – interreligiøst dialogcenter. (Dr. Nayla Tabbara, der er muslim)
- Rev. Hani: produktion og uddeling af 3.000 måltider
- Moadieh Evangelical Center for Assisted Living; vi bør forberede et samvær med beboerne

### Onsdag 23.8.

- Chouf Mountains
  - Druzerne
  - Cedertræ-reservatet
  - 'Linda's sted oppe i bjergene'

### Torsdag 24.8.: Sydturen

- Sidon
  - Korsfarerborg
  - Moske
  - Møde med muslimsk sheik (Sayeed Jaafar?)
  - Souk'en (bazargaderne)
  - Stedet hvor Peter og Paulus mødte hinanden (ApG 27, 1-3)
- Tyrus
  - Kirke og skole
  - Den romerske hippodrom – den største i verden
  - Qana, hvor Jesus gjorde vand til vin (Johannes kap. 2)

### Fredag 25.8.: Til Zahle

- Besøg på de evangeliske skoler i Zahle og Barr Elias
- Château Ksara

### Lørdag 26.8: Baalbek-ruinerne

### Søndag 27.8.

- Gudstjenester med Ramzi
- Møde i Zahle med kirkens Ældste
- Evt. møde med Rev. Imad Aubrey Ibry, fra den evangeliske kirke i Texas

### Mandag 28.8.: Retur til Beirut

- Hjemrejse til Danmark: Beirut/København 18.20/21.30



Bibelen omtaler 'Sidon og Tyrus' følgende steder: 1. Krønike 22:4. Ezra 3:7. Esajas 23. Zakarias 9:2-3. Mattbæus 11:21 + 15:21. Markus 3:8 + 7:31. Lukas 10:13-14. Apostlenes Gerninger 19:20. Apokryf: Første Makkabæer 5:15



*Tekst & fotos:  
Tiina Olsen - gravermed-  
hjælper v/Læsø Kirker.*

## Hvad skal vi gøre i dag?

Det er et godt spørgsmål for os i kirkegårdsteamet og svaret er altid forskelligt. Det afhænger nemlig af, hvilken årstid det er, hvordan vejret er eller har været, hvad vi har gjort sidst o.s.v. Er det fredag, plejer vi at gøre kirken klar til weekenden, hvilket indebærer: rengøring, blomster eller anden dekoration. Så der er alligevel nogle hovedpunkter, som vi holder fast i i kirkegårdsteamet, som udgør Birgitte Melchjorsen, Lone Wachmann og Tiina Olsen.

**Fra januar til marts** arbejder vi med følgende: Gravsteder, hvor fredningstiden er udløbet, kan enten fornyes eller nedlægges. Hvis de skal nedlægges, fjernes alt gravmaterialet, jorden planeres, og der køres nyt (mere) grus på. Alle bøgehække klippes også i disse måneder. Tagreuder og kirkelofter gøres rene, da der gang på gang er grene, blade og andre ting, som på en eller anden måde finder vej til de mærkeligste steder. Kirkegulvene under bænken i Østerby og Vesterø slibes og lakeres. Stengulvet i Vesterø kirke får en grundig afrensning og behandles derefter med en blanding af rå linoie og terpentin. Gulvet i våbenhuset afrenses også grundigt og vaskes bagefter i en fed sæbespånblanding. Dette gælder ligeledes våbenhuset i Byrum. Kirkerne og graverhusene får en grundigere rengøring og oprydning. Der bestilles forårsblomster. Når påsken nærmer sig, fjernes granet fra gravsteder, som kirken har pasningsansvaret for. Jorden løsnes for rødder, og der bliver lagt et lag jordforbedring på. Bagefter plantes forårsblomsterne. Såfremt der er sne, skovles dette.

Hvis der er megen frost eller dårlig vejr, bliver der mere tid til det indendørs arbejde. Ind imellem er der forskellige gøremål som bisættelser/begravelser og andre kirkelige handlinger.



**Fra april til juni** er det tid til andre ting: græsplæner trimmes for mos og tilsættes kalk og gødning. Forårsblomsterne og surbundsplanter gødes. Lyng, roser og lavendler klippes. Gravsteder luges, gangene skuffes for ukrudt, og græsset slås. Sommerblomster bestilles. Når juni nærmer sig, fjernes forårsblomsterne og sommerblomsterne plantes. Efter ca. 14 dage gødes de og vandes efter behov.

**I juli- oktober** vaskes gravsten og kanter på de gravsteder, hvor der er tegnet en Gias-aftale. (En Gias aftale er en oprettet pasningsaftale med kirkegården, gældende for en årrække og betalt som et engangsbeløb. Denne aftale er lidt dyrere end øvrige pasningsaftaler, hvor gravstedets vedligeholdelse bliver betalt på faktura pr. år, men har også lidt flere ydelser i sig, såsom afrensning af gravsted, udskiftning af blivende planter, påfyldning af grus og opretning af kanter). Gravstederne luges og vandes hver uge, græs og gange passes, græskanter trimmes, og alt stedsegrønt plus hække klippes. Tagreuder tjekkes. Gran bestilles.

**I september- oktober** fjernes sommerblomsterne, og der forberedes til grandækning, som starter omkring uge 42. Før grandækning påbegyndes, udsendes der breve til gravsteds-ejere om udløbne gravsteder og Giasaftaler.

**Oktober- december:** grandækning færdiggøres helst i starten af december. Juletræer bestilles til kirkerne - såvel indendørs som udendørs. Til første søndag i advent bindes og pyntes adventskranse til kirkerne, og juletræerne udendørs sættes op med lys på. Der udskrives og sendes fakturaer først i december. Kirkegårdene forberedes til julen og vinteren. Efter grandækningen skuffes og rives, så vidt det er muligt. Til de særskilte arrangementer, der finder sted i kirkerne i december, pyntes juletræer m.m.



Året rundt tjekker vi de gravsteder, som kirken har pasningspligt på for visnede blomster, ukrudt m.m. og sikrer, at de fremstår pæne og velholdte. Gangene skuffes og rives efter behov. Vi prøver aktivt at finde nye arbejdsmetoder, at forbedre og effektivisere. Når det er muligt, besøger vi andre kirkegårde, steder eller kurser for at indhente inspiration.

Af og til skal gravsteder rettes/omlægges eller anlægges, planter skal udskiftes, og der foregår begravelser, bisættelser eller urnenedsættelser.

Dertil kommer de kontinuerlige opgaver: rengøring af kirker, graverkontorer, kapeller og publikumtoiletter samt bestilling af blomster

til kirkelige handlinger, at sprede/supplere grus på gangene, græsslåning og lugning på Kirkensgaard og indstilling af kirkeklokker. Som graver og kirkegårdsleder påhviler det Birgitte at varetage kontorarbejde og deltage i møder.

Da Læsø Kirker også er en del af affaldssorteringen i Læsø kommune på lige fod med enhver husstand, beder vi besøgende på kirkegårdene om at være opmærksomme på dette: plastik, papir, metal eller restaffald er ikke haveaffald. Der findes containere til alt: haveaffalds-containere findes på kirkegårdene og "alt andet"- containere (plastik, papir, restaffald) findes ved kirkekontoret i Østerby og i Byrum. I Vesterø er containeren til "alt andet" placeret ved den gamle, røde hestestald. Glasflasker eller andet skarpt er farligt, når de ligger i "haveaffald". Næsten hver gang er vi nødt til at sortere noget fra, når vi tømmer haveaffald - og det er ikke så spændende. Når kranse og dekorationer fra efteråret er færdig med at pynte på gravstedet, skal de i containeren til restaffald, pga. ståltråden.



Vi håber, at kirkegårdene på Læsø er dejlige at besøge, og I er altid velkomne til at spørge, kommentere osv., hvis noget undrer jer. Vi mødes der og tager gerne en snak. ♦

# LÆSØ KIRKENYT

Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne

20. årgang, nr. 4



## I dette nummer:

- ♦ Præsteindsættelse i tre sogne:  
Med solhilsen, hjertebønner og  
rytmiske salmer
- ♦ Fotoglimt fra d. 29/9
- ♦ Hvad sagde provsten?
- ♦ Nyt fra menighedsrådet
- ♦ Det sker for børn og voksne
- ♦ Alternative gudstjenester
- ♦ Spontant royalt besøg i Byrum
- ♦ Kirkelig information



December 2013 Januar - Februar 2014



*Tekst & fotos:  
Kirsten Melchjorsen &  
Eva Bernhagen*

## **“Vinden blæste mig hen over havet og til Læsø...”**

Vinden blæser, hvorhen den vil, og den har blæst mig hen over havet og her til Læsø. Ganske vilkårligt er jeg her i dag, og så er det alligevel ikke så vilkårligt.

Ånden giver mig en mening, den lægger en tyndning ned over mit liv. Som den gør for os alle; kærlighedens ånd vil lægge en mening ind i alle menneskers liv, hvis vi skaber plads for den. Det er den samtale, som vi skal vidne om for hinanden, når vi mødes. Det er vidnesbyrdet om det, vi ser og tror. Her viser overensstemmelsen sig, for det er kærlighedens ånd, der taler...

*Citat fra Eva Bernhagens prøveprædiken.*

Da provst Ole Dybro, en septemberdag i 2013 i sin indsættelsestale til Læsøs første kvindelige præst, kunne love menigheden et åbent og socialt anlagt menneske og en visionær og engageret præst og samtidig byde



Eva Bernhagen ind i en trofast menighed, der ikke var bange for forandringer, fik han ganske ret.

Læsøboerne blev glade for deres præst og hun for dem. De var og er gode for hinanden, og Eva er i dag ikke blot præsten med sin menighed, men også en meget aktiv og interesseret frivillig i relation til skolen, til kunsten på Læsø og foreningslivet generelt.

**“ - Det jeg laver i min fritid, betragter jeg også som en væsentlig del af mit præstearbejde, siger Eva. Det er så vigtigt, at kirken laver noget sammen med resten af lokalsamfundet. Det er godt at have et stort netværk, og det kan give nogle gode samarbejdspartnere på sigt - også i forholdet skole/kirke.”**

Også mit engagement i forbindelse med Per Kirkeby's "Håbet" giver mig samtaler med kunstnerne og dermed inspiration. Kunst er og-så åndelighed, og de fleste kunstnere er reflekterede mennesker, de er måske ikke bekendende kristne, men vil gerne vide noget om kirken.

**“ Ingen kunne for 10 år siden, da en ung Eva med mand og to drenge søgte stillingen som ø-præst midt ude i Kattegat, vide om familiens planer ville lykkes.”**

Ganske vist var hendes mand Simon, lige blevet ansat som Læsøs nye museumsinspektør, men Eva var en ud af 11 ansøgere, og selv om man rundt omkring på øen gisnede om og næsten betragtede hende som den nye præst, så skulle der lige en prøveprædiken til.

Menighedsrådet kunne lide det, de så og hørte, Eva var den bedst kvalificerede, og et enigt og overbevist MR valgte hende. I dag kan den daværende formand Olav Juul Gaarn Larsen glad konkludere, at hun har levet helt op til forventningerne.

**“ - Eva har hele tiden evnet at leve op til det samfund, hun var kommet til. Hun kom ikke til Læsø for at lave det hele om, men for at forkynde budskabet. Hun er langt fra nogen poppræst, men er kvik og frisk i sin forkyndelse, hvilket er af stor værdi. ”**

Og så har hun en særlig evne til at håndtere de unge på skolen og konfirmanderne. Det er i sig selv uvurderligt, for det er ikke ligefrem nogen nem opgave i vores moderne

tid, men hun formår at gøre undervisningen spændende, uden at miste orienteringen i forkyndelsen.

### **En vestegns pige med rejselyst**

Eva er rundet af den sjællandske muld vest for København, hvor hun gik i privatskole i Taastrup. Hendes mor Mie fortæller: Eva var et meget nemt barn, en lille glad pige, der altid gik og sang. Det var så hyggeligt. Vi har altid sunget meget i hjemmet, og Eva kom som stor pige i kor i Taastrup Nykirke og gik til klaver hos organist Else. Teater og koncerter, masser af læsning var en del af opvæksten, og som mange andre børn levede hun til en vis grad i en fantasiverden. Mange eftermiddage gik hos antikvarboghandleren på den anden side af vejen, der solgte fantomblade for 2 kr. stykket. Lørdagene, når vi arbejdede i butikken, tilbragte hun på biblioteket i tegneserieverdenen.





**“ I skolen var hun meget dygtig, hendes regnelærer og dansklærer betegnede hende som ”et gammeldags barn”. Måske fordi hun altid har elsket historiefortællinger, og nysgerigt kastet sig over alt med glubende interesse. Hun holdt meget af at skrive og skrev meget tidligt små historier til os. Smilende og tørre bemærkninger kom fra hende i tidlig alder.”**

Rejselysten fik hun ind fra barnsben. Den første rejse uden os var med en veninde på skiferie i Østrig. De var alene afsted som 15 -årige. Skibums har hun været i 2 omgange, der var ingen email dengang, så vi faxede hendes ansøgning med foto af den unge, lyshårede og smilende Eva til hoteller i Østrig, og det gav respons. Udover interrail i Europa har hun også rejst rundt i USA, fra San Francisco over Colorado til

Chicago på besøg hos familier og venner. Efter gymnasiet var hun på skrivekursus på Askov Højskole, hvor hun udlevede sin forfatterdrøm, og da hun kom hjem, tog hun til Israel i kibbutz, en spændende, men også udfordrende tid med en sydafrikansk kæreste og en afstikker til Egypten.

Eva havde længe talt om, hvad hendes studie skulle være, historie stod højt på listen, men det blev teologi, hun valgte, i første omgang med henblik på at blive højskolelærer, præstegerningen lå ikke lige for. Teologien førte hende på studierejse til Indien ad to omgange, og dette store kontrasternes land fik en stor plads i hendes hjerte. Vi fik også et godt indblik, da vi var så heldige at rejse til Sydindien sammen med hende i 2001. At gå i kirke derude er noget helt for sig. Musikken fra de primitive instrumenter rører en dybt i hjertet.



#### **At finde sine præstefødder**

Tilbage fra studieophold i Indien kom Eva ind i det kirkelige foreningsliv, bl.a i Økumenisk Ungdom og Islamisk Kristent Studieceter. Før Indien var Eva frivillig i Natkirken i Kbhs domkirke, og det var her, at hun blev praktiserende kristen. - Min tid i Natkirken har formet mig som en græsrodkristen, og samtidig er det også en luthersk tanke, at vi alle er præster for Vorherre. I Natkirken var der ikke mange regler om det at



gå til gudstjeneste og være kirke, der gjaldt Paulus' ord "Alt er tilladt, men ikke alt gæver." Det var et frirum, et liturgisk eksperimentarium, og det, jeg lærte der, bruger jeg f.eks, når vi laver friluftsgudstjeneste eller Syng Solen Ned. Natkirken fik mig til at tro på, at jeg kunne være præst.

**“ Men derfra og så til at blive kaldet af en menighed rundet af Indre Mission, havde jeg ikke set komme. Så jeg var nok ærbødig over udvælgelsen og tænkte, hvordan klarer jeg det? ”**

På den anden side havde jeg mod til at prædike Jesus som den, der klarer de største forhindringer, ja, faktisk kaster sig selv for fødderne af os. Det er til at blive Jesus glad af, når man tænker på det, Jesusglæden er vigtigt at forkynde, og jeg forsøger altid at gøre det, menigheden må afgøre, om jeg lykkes med det.

**“ Jeg prædiker det for andre, som jeg selv gerne vil høre sagt til mig. At Jesus er der for mig, uanset hvad jeg har gjort. Ellers bliver det uinteressant og distanceret. Kirken skal stå der med sin udstrakte hånd, byde ”velkommen” ind i fællesskabet med Gud.”**

Det er også derfor, jeg lægger vægt på, at kirken er ude i samfundet og ikke kun inde i kirkebygningen. Men det er i kirken, at syndernes forladelse og Helligåndens fællesskab findes. Vi har brug for begge dele.

Gud vil alles frelse, det sagde kirkefaderen Origenes et par hundrede år efter Kristus, og vil folk ikke Gud, kan Han blive ved med at sige: Kom, kom, kom. Der er nogle, der i dette liv, ikke vil det, dem kan vi ikke forandre. Vi må bede for dem. Fortabelsen findes i alle mennesker, og er ikke noget vi kan blive kvit i dette liv. Det er et livsvilkår at føle sig fortabt og komme væk fra sig selv og Gud.

Der er nogle ting, som ikke har faldet mig nemt; f.eks at bede en fri bøn. Det er jeg ikke opvokset med. Men jeg har lært det på Læsø. At bede en bøn er det mest trøstende og lindrende i mange situationer, ikke mindst ved sjælesorgsamtalerne, som er kirkens DNA. Det kan imidlertid være grænseoverskridende for folk at henvende sig. Det kan jeg også føle, det er, den anden vej og jeg har svært ved at ringe på folks døre uden at have en forudgående aftale. Men jeg ville ønske, at Læsøboerne brugte mig mere i den henseende. Heldigvis går det i den rigtige retning, og sjælesorgen bliver opprioriteret, oplever jeg. ”

### **Som en landmand**

Som den eneste præst på Læsø og i mange miles afstand er Eva i realiteten på 24 timer i døgnet. - Min provst, Winnie Rischel, sammenligner at være præst på landet med at være landmand. Man må også ud at kigge i stalden om aftenen, for at se om der er sket noget. Man skal være der, når der sker noget. Det forsøger jeg at være. Det første år så meget, at jeg ikke turde tage fra øen udenfor friugerne. I dag giver jeg mig selv lov til at deltage i bl.a. provstisamrådsmøderne - hvor jeg udover at møde mine præstekolleger også finder ud af, at rammerne her på Læsø er hel





fantastisk gode for mig. Det lille tætte samfund, hvor kirken har den store opbakning, som den har, hvor man kan samarbejde på kryds og tværs, og hvor der ikke er så langt fra, man får ideen, til man kan føre den ud i livet.

Eva sætter tillige utrolig megen pris på samarbejdet med menighedsrådet. - Man taler i min fagforening om det grænseløse arbejde, for det er et tema for mange præster, at det er svært at skabe rammer for arbejdet. Det er et vilkår ved at være præst. Menighedsrådet kan også hjælpe præsten ved at tage ledelsesansvaret på sig. Det synes jeg det nuværende menighedsråd gør, vi har fået lavet årshjul og handleplaner, og det er skridt på vejen. Uanset menighedsrådsformanden har været Olav, Bodil eller Miriam, føler jeg, at de har bakket op om mig på hver deres måde. Det er vigtigt for mig, at menighedsrådsmødet bliver et ledelsesrum, og at menighedsrådet har blik for min særstilling i det: som en del af ledelsen og som en i medarbejdergruppen. Som præst må man både lede opad og nedad, som det hedder i virksomhedssprog.

I tre små sogne med kun 1800 indbyggere kommer præstelivet meget let til at gå hånd i hånd med familielivet. - Der er ikke vand-

tætte skodder mellem det offentlige og det private. Det er ikke noget, vi tænker så meget over, men sådan er det. Særligt efter vi er flyttet ind på Kærmindevej 1.A. er privatliv og præsteliv flydt sammen på godt og ondt.

Ole Dybro gav mig en fin vejledning her, da han i sin indsættelsestale sagde: ”husk at forsømme i den viseste rækkefølge.” Det husker jeg jævnligt mig selv på, og hvis ikke, så gør kollega Grethe det.

Det er godt, når vi som medarbejdere i kirken kan bakke hinanden op. Sådan at vi nogle gange begrænser os, og ikke altid forfølger de gode ideer, når de opstår og for enhver pris.

**“ Oles afløser Winnie Rischel har sagt det med nogle lidt andre ord: ”Det er ikke menigheden, der besøger dig på Plejehjemmet, når du sidder der, det er din familie.”**

Og det bestræber jeg mig på, men uden Simon klarede jeg det ikke. Det er ham, der altid er hjemme, og jeg den udfarende. Han har altid bakket op om mig, - måske mere i det skjulte – så han ikke altid er at finde på kirkebænken, men han har fra første færd lyttet til mine mange prædikener – også før jeg blev præst, og han er min klippe. Det er ham, der





kender mig allerbedst, og han er min bedste ven. Jeg kunne ikke forkynde, hvis jeg ikke havde fred og kærlighed i mit bagland. Det er vigtigt for mig, at mine to store drenge og mine to små piger er en del af kirkelivet, også selv om de gør oprør imod det, og ikke altid synes, de behøver at følge med mor på arbejde - og det er nok naturligt. Det er så kort tid, man kan præge sine børn, og hvor de vælger en til, og det værdsætter jeg meget. Det er en tid, der ikke kommer igen. At give mine børn tro med i bagagen er vigtigt for mig, og på vores sommerferie ture har vi Bibelen med i bilen, så vi kan læse, synge og bede sammen.

Vi andre kan nu se frem til, at jubilæumsfejre vores præst og hendes familie og glæde os over, at hun og Simon aldrig har fortrudt, at de har givet deres bedste år til Læsø ♦

*“Jeg tror, at Guds virke er begyndt i os med vores dåb, hvor vi blev døbt med vand og Ånd. Vi integrerer Ånden i vores liv hver gang vi går i kirke. For det er en mulighed for at få en samtale i gang imellem Gud og os, hvor vi kan stå ansigt til ansigt med Kristus. Og måske er det Hans kærlige Ånd vi møder bagefter under kirkekaffen...”*  
 citat fra prøveprædiken trinitatis søndag 2013,  
 1. tekststrække, Johs. 3, 1-15.



Arkivfoto Sus M. Strøm



# 10

---

## ÅRS

---

# JUBILÆUM

## FREDAG 29. SEPTEMBER 2023

Eva Bernhagen kan dette efterår fejre 10 års jubilæum som ø-præst, hvilket Læsø Menighedsråd ønsker at markere og inviterer hermed til fest. Sognebørn, provst, vikarpræster/kolleger, tidligere rådsmedlemmer, samarbejdspartnere og andet godtfolk er hjertelig velkommen til at gratulere sognepræsten på Læsø.

### FESTDAGENS JUBILÆUMSPROGRAM:

Kl. 17.00 højtidelighed i Byrum Kirke  
Traktement i Sognehuset Kirkensgaard  
Tilbageblik i film og billeder  
Ordet er frit - taler og anekdoter er velkomne.

Af hensyn til forplejning bedes om tilmelding senest onsdag 15. september til Miriam Hansen - SMS/tlf: 20225108

Venlig hilsen Læsø Menighedsråd.



*Tekst og fotos: Grethe Nyeng Havnhøj, kordegn m/Kirke-Kultur-Opgaver*

”Når én dør lukkes, åbnes en anden”, citatet fortsætter: ”... men vi har ofte så travlt med at ærgre os over den lukkede dør, at vi end ikke ænser den åbne”.

I Livets landskab findes der som bekendt hovedveje såvel som vildveje og omveje - og ”alle veje fører til Rom” påstår et ordsprog. Mange af os genkender givetvis ovenstående citats pointe fra det levede liv. Nemlig, at omvejens værdi ofte først åbenbares ved dens slutning - først når vi igen fletter ind på ”hovedvejen”, erfarer vi, at der tilmed var skatte gemt - også på omvejen. Livsvejen er ikke en lang lige strækning og ikke nær let gennemskuelig. Vi kan have brug for hjælp til at gå den og mod til at turde.



*”Herre vis mig din vej og giv mig mod til at gå den”. (Den hellige Birgittas bøn)*

Flere havde Store Bededag valgt at gå et stykke livsvej sammen, da Læsø kirker inviterede på en 5 km. lang og fællesskabsgivende gåtur fra Vesterø kirke, efter formiddagens gudstjeneste. Vandringeren foregik i eftertænksom stilhed suppleret af enkle sanselige virkemidler. Bl.a. et, af Tamara Paliienko, fysisk stort og kunstnerisk smukt udformet Alfa og Omega/begyndelsen og enden - tegn (se nærværende blads forside) som alle gik igennem. Denne handling med kroppen mindede os helt håndgribeligt, om at alle mennesker kan søge tilflugt hos Gud og læne sig

op ad og ind i hans løfte til mennesket, som det lyder i Bibelen og i hver eneste kristne gudstjeneste: “ Herren bevare din udgang og din indgang fra nu og til evig tid ”.

*”Aldrig ræd for mørkets magt, stjernerne vil lyse! Med et Fadervor i pagt skal du aldrig gyse!”*



“VEJ-begreber” som tålmodighedens vej, bekymringens vej, medfølelsens vej og erkendelsens vej - alle med et bibelvers til refleksion, passerede vi på turen. Fællessang, musik og varme hveder bekom vandrings-M/K’erne vel.

Tilbage i Vesterø kirke rundede vi dagen af med bibelordene fra 1. Kor. 13, 4 - 13, om Guds kærligheds væsen: “kærligheden er...” Alle, som gerne ville, lagde sin kærlighedsting fra turen ind i det store hjerte, som et symbol på fællesskabet, og vi sang: “ Må din vej gå dig i møde, indtil vi ses igen må Gud holde dig i sin hånd ”♦



*Tak til medvirkende aktører og medvandrere*

# SYNG SOLEN NED

foregår onsdage kl. 20.00 henover sommeren

- aftensang på skift i Østerby og Vesterø havn.

Første gang den 28/6 på Vesterø havn.

- På bladets bagside finder du samtlige datoer.

Ønsker du at være en del af den frivillige musikgruppe,  
der spiller til fællessangene, er du velkommen til at kontakte

Kasper for mere information.

 9849 1807 / 2329 2710  [kasperkj@mail.dk](mailto:kasperkj@mail.dk)

Fredagsklubberne og Kirke i Børnehøjde inviterer til:  
Trylleri • Bugtale • Sang • Musik • Bibeldrama ...

Hans Jørn Østerby har mere end 40 års erfaring med at optræde  
- og er velforberedt, sjov og meget nærværende.

**Byrum Kirke torsdag 5. Oktober kl. 17.00 - 18.30**





(fortsat fra s. 6) Og måske er det der, man bliver kristen og troende. Sådan er det for mig. Gud tjekker ind i mig, når jeg tjekker ud. Og det mener jeg at have set og hørt hos nogle af jer.

Vi har været helt oppe på de høje nagler, for jeg har bemærket, at der er en del drama queens MK iblandt jer. I er teenagere, der virkelig kan blive fortørnede. Og der er flere ting, som I ikke vil acceptere. Og hvis jeg har gået over nogens grænser, vil jeg gerne sige undskyld for det her og nu. Det skal ikke være usagt, og det er ment fra hjertet. ”Det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde jeg vil, det gør jeg.” Også i den grad.

**“ Husk konfirmander, at man ikke skal følge sine følelser hele tiden- en følelse varer mellem 30 sekunder og 2 minutter. Det skriver Ida Auken i bogen ”Håb er en overset superkraft.”**

Så er der håb for os alle. For tro mig, jeg er også i mine følelsers vold, selvom jeg er voksen. Og jeg lader mig rive med gang på gang. Og jeg håber sådan, at I vil lade jer rive med af det, vi er her for i dag. Det, som Paulus taler en hel del om. Gud. For til trods for hans negative ord om sig selv, om at han ikke er i stand til at gøre noget som helst godt, og det bliver ondt, det han forårsager, så er Paulus fuldt ud i stand til at tale om Jesus; han er den vestlige verdens største teolog, uden sammenligning. Og det uden at have set Jesus, en vigtig pointé.

Paulus gav sit liv for at udbrede kristendommen. Det betød, at han aldrig selv fik en familie, men til gengæld kom ud at rejse over hele Europa, og havde et særdeles spændende liv. Det kunne der skrives tykke bøger, og Paulus har skrevet breve, som er i Bibelen.

I begyndelsen var Paulus ikke vild med hverken den kristne Gud eller de kristne, og han forfulgte dem og fængslede dem. Måske han også har gjort det, der var værre.

En dag på vej til Damaskus skete der noget med Paulus. Dengang hed han Saulus, da han er jødisk, og Saulus red på sin hest på vejen, og pludselig hørte han en stemme, der sagde: Saulus, hvorfor forfølger du mig? Han så et lysglimt, blev blindet og faldt af hesten. Venlige folk hjalp ham op og bar ham til deres hus. Han fik først sit syn tilbage efter 3 dage i mørke. Efter den oplevelse blev Saulus til Paulus, han tog et nyt navn, fordi hans liv var radikalt ændret, og kristen, for han mente, at det var den kristne Gud, der havde talt til ham. Og han vendte fuldstændig om. Sådan må vi også vende om -når vi tager fejl, og står med hatten i hånden. Som cykelrytteren Brian Holm, der som 41 -årig bliver ramt af kræft. Og indgår en aftale med Gud. Hvis han bliver helbredt, lover han at gå i kirke. Og det bliver han og må holde sin del af aftalen.

**“ Gud stoppede Paulus, fordi han håbede på, at der var liv for ham. På samme måde har vi forældre også håb til jer unge, og derfor må vi nogle gange stoppe jer “.**

Det er jo en vild historie, Paulus’ omvendelse. Synes I ikke? På en måde lidt for vild til man ønsker, at det skal ske for en selv.

Selvom Paulus var en dygtig mand og lykkedes med sin mission, var han realistisk omkring

sig selv. Han var bare en mand. En mand, der blev rørt af Gud, men stadig bare en mand. En mand med evner og vid, som han brugte i evangeliets tjeneste. Uden Paulus er det svært at forestille sig, hvordan det var gået med kirken og os kristne. For han sagde rigtig mange gode ting om Gud, og sagde det på en måde, så folk kunne forstå det.

Han kaldte mennesker for ”Guds udvalgte, hellige og elskede.” Og det vil jeg gerne give videre til jer i dag. For I er udvalgte, hellige, udvalgte og elskede. Rozetta, Nikolaj, Gustav, Lina, Roland, Magnus, Malthe og Mai / Elias, Anna, Christian, Rasmus, Sophie, Mette Marie, Stinne, Aron og Tristan. Det er I for jeres forældre og familie, men også fordi I er jer! Med alle jeres hemmeligheder og kærligheder og særheder og tilbøjeligheder, som er jeres. Og først og fremmest er I udvalgte, hellige og elskede, fordi I er Guds. Det må I tro og stole på det. Selv når jeres følelser løber af med jer. For det vil de gøre.

**“ Hold hovedet koldt og hjertet varmt. Ligesom Paulus. Lad jer rive med af det gode, det, der er livgivende. Lad jer rive med af Gud og hans kærlige ånd og mening, så kan det ikke gå galt. I er Guds udvalgte, hellige og elskede ”.**

Det sidste vi har lavet til præst var ikonmaling med Tamara Palienko. Det er de tavler, der hænger ud for hver konfirmands bænk. Et lille kunstværk, der afbilleder det valgte ord fra Bibelen. I fordybde jer, når I skulle tegne symboler og figurer under Tamaras vejledning. I glemte jer selv. Og sænkede paraderne. Tamara viste os, hvordan man kan male med sit ø-kort, kan I huske det? Det var en helt ny male-teknik. Flere af jer bemærkede, da vi gik fra Kirkensgaard, at I nok havde en lovede karriere foran jer som kunstnere, og ja, hvorfor ikke? Det er godt at prøve noget af. For mit eget

vedkommende tænkte jeg med skepsis: kan der komme kunst ud af tre farver, rød, gul og blå? Det ved jeg nu, at det kan der. For rød, gul og blå er primærfarverne, der er udgangspunkt for alle andre på farveskalaen, regnbuens farver. Hvordan blander man akvarelfarver? Man løfter papiret, sådan at farverne kan løbe ind og ud og blande sig med hinanden. Se bare dette lærred, som I har lavet. I får hver en del af det fælles lærred med jer i dag, som symbol på det fællesskab vi har haft til præst. Det ligger i jeres salmebog.



Man siger om kunstmaleren, at hun sammen-sætter sin helt egen sorte farve af mange farver: rød, gul og blå. Hvorfor? Der skal mange farver til, før farven bliver rigtig sort, levende og stærk. Den sorte farve er sat sammen af blå majdage med ture rundt på Læsø, som I skal herefter konfirmationsgudstjenesten, af kærlighedens røde glød, det er de kærester, som I vil få, - og måske allerede har - af glædens gule pangfarve i samvær med jeres venner og veninder, sommerferien, der ligger foran jer, af håbets grønne farve, når I står overfor udfordringer, måske en eksamen, som I håber I består, og af den triste, grå farve af afvisning og nederlag, når det ikke går som forventet. Den stærke, sorte farve er sat sammen af alt det, vi får lov til at mærke og opleve i vores liv: kærlighed, svigt, glæde, længsel, sorg og tillid. For blot at nævne nogle. Alt det, der gør os til de mennesker, vi skal være for Gud og hinanden.

Jeg ønsker for jer, at der vil være flest lyse farver på jeres palet, og at den sorte farve tilfører jer dybde og glans, efterhånden som I modnes. Stort tillykke konfirmander, I Guds udvalgte, hellige og elskede! ♦

# VELKOMMEN TIL SOGNEAKTIVITETER



## Kirke i Børnehøjde kl. 17.00 - 18.30

Udvalgte torsdage (se s. 24) i Byrum kirke = børne-familie-gudstjeneste. En af bibelens mange historier høres og opleves med hele kroppen. Vi “roder” m/aktiviteter til dagens Bibelfortælling og synger sammen - alle er i sving med at holde gudstjeneste fra kl. 17.00 - 18.00. Derefter spisning i Kirkensgaard. Kl. 18.30 = Farvel og på gensyn! SMS Grethe for spisetilmelding: 24976434.  
Madpris: Voksen: 30,- kr. barn/konfirmand: 20,- kr. familiepris MAX 100,- kr. - som betales på aftenen.



## Det sejlene Sømandshjem 8. - 10. sept.

Oplev sømandsskibet Bethel i Østerby Havn på Læsø i dagene 8.-10. september. Der er åbent skib og du er velkommen til at gå ombord og hilse på sømandsmissionær Leif Rasmussen og hans frivillige mandsskab.

V/aftenmødet på skibet **fredag d. 8. september kl. 19.30** er der sang og musik af “De rustne søm”, fællessang, tale og kaffe.



## Sogneudflugt søndag 17. sept. kl. 10.00

Dagen begynder i Byrum kirke med fælles gudstjeneste. Efter kirkekaffen - og først når alle tilmeldte er ombord i bussen (holdepladsen øst for kirken) er der afgang. I år går turen mod den østre ende af Læsø, hvor vi kan glæde os til at opleve naturens mangfoldighed og historiens vingesus. På Marina Park i Østerby nydes frokosten. Udflugten slutter m/kaffe, is og kræs i Sognehuset Kirkensgaard i Byrum. Alle aldre er hjertelig velkommen til at være med - husk blot tilmelding senest 10. sept. til Bodil Kessler: 21576185. Pris for hele dagen alt inkluderet 170 kr,- børn halv pris.



## Sogneaften onsdag 20. sept. kl. 19.30

I 1933 indgik Vatikanet en aftale med Hitler om at den tyske katolske kirkes magt og ejendom ikke skulle anfægtes af nazisterne imod at kirken ikke blandede sig i Nazistpartiets regeringsførelse. På trods af at paven på et meget tidligt tidspunkt blev gjort bekendt med jødeforfølgelserne udeblev enhver kritik med katastrofale konsekvenser. Hvad var baggrunden for pavens holdning og kunne han have reddet jødiske liv? Hvordan påvirkede aftalen med Hitler den katolske kirke i og uden for Tyskland og hvordan bedømmer og dømmer historien pavens handlinger?





## Kredsmøde tirsdag 27. sept. kl. 13.30

I Østerby missionshus taler sømandsmissionær Jørgen Knudsen fra Aarhus og Taborkoret fra Aalborg medvirker m/sang og musik. Samvær, kaffebord og ordet er frit. Hjertelig velkommen. Indre Mission Læsø.



## Filmkræs tirsdag 27. sept. kl. 19.00

En af de få muntre film, der udelukkende bæres af dialogen mellem to mennesker, den afgående pave Benedikt, spillet af Anthony Hopkins, og efterfølgeren pave Frans, spillet af Jonathan Pryce – så vi er i et på alle måder godt selskab! Mellem to paver er dialog aldrig tilfældig, heller ikke her. Spørgsmålene, de drøfter, er teologiske og eksistentielle, og de rammer nogle af den katolske kirkes ømme punkter som overgreb på mindreårige og hvordan systemet dækker over de kriminelle præster. Centralt i fortællingen er det gryende venskab mellem to tilsyneladende uforenelige størrelser: den stive tysker og den varmbloedede argentiner. Men selv det 'gode' menneske, pave Frans, har sine mørke sider. En pave er kun et menneske!



## Filmkræs i oktober: Angst æder sjæle op

Den ensomme, midaldrende rengøringskone Emmi Kurowski forelsker sig i Ali, en væsentligt yngre marokkansk gæstearbejder. Da de to indleder et forhold, udløser det kolde skuldre fra omgivelserne. Emmis fordomsfulde kollegaer begynder at ignorere hende, og børnene vil slet ikke kendes ved deres mor. Emmi og Alis forhold må stå sin prøve overfor den moderne verdens intolerance.

*NB: Eksakt dato annonceres i LæsøPosten og på Facebook.*



Vil du et spadestik dybere i din Bibel? Deltag i en samtale om søndagens tekst.

I prædikenværkstedet diskuterer og reflekterer vi sammen over den kommende søndags bibeltekst og skaber et rum for tanker og ideer, om tekstens brug og aktualitet i dag. Det kræver ingen forberedelse at deltage, og værkstedet varer halvanden time på **onsdag kl. 15.30-17.00 i Kirkensgaard.**

Tilmelding/ mere information/aktuelle datoer, kontakt: Eva Bernhagen, tlf. 2149 1001 mail: [evb@km.dk](mailto:evb@km.dk)

# LÆSØ KIRKERS MENIGHEDSPLEJE

## Besøgstjenesten

Kunne du tænke dig en besøgsven, en du kan hygge og snakke med eller evt. læse Læsø-Posten med? Eller kunne du tænke dig at *være* besøgsven og give et par timer af din tid? Få mere information, kontakt: Jørgen Toftlund tlf.: 53620651 mail: [mjtoftlund@gmail.com](mailto:mjtoftlund@gmail.com)



## Søndags - Caféen



Menighedsplejens Søndags-Café er åben hver søndag eftermiddag kl. 13.30 - 16.00 i Kirkensgaard og er for alle, der har lyst til en hyggestund i selskab med andre over en kop kaffe/te. Måske kunne du også tænke dig at være med til at brygge kaffen eller gerne vide mere om caféen? Kontakt: Jørgen Toftlund tlf.: 53620651 mail: [mjtoftlund@gmail.com](mailto:mjtoftlund@gmail.com)

## Vågetjenesten

Læsø Vågetjeneste - under Menighedsplejen og tilknyttet Læsø Døgnpleje - har eksisteret siden juli 2018. Vi er pt. 13 vågere, hvoraf enkelte stadig er på arbejdsmarkedet. Alle bidrager med et stort engagement. Vore vagter er almindeligvis fra kl. 23-07.00 Vågetjenesten har sin naturlige gang på Plejehjemmet, men kommer også i private hjem. Vågetjenesten har tavshedspligt, i lighed med sundhedspersonale, og den værner vi om. Formålet med vågetjenesten er at yde støtte og nær-vær til døende og at aflaste pårørende. Har du brug for Vågetjenesten, skal du af praktiske årsager kontakte Læsø Døgnplejes tlf: 9849 1422

Koordinator Hanne Junge



Sammen i tro, håb og handling

## Kirkekollekt i Læsø Kirker

- 16. jul. Læsø Kirkers Menighedspleje
- 20. aug. Blå Kors
- 17. sept. Læsø Kirkers Menighedspleje
- 1. okt. Lindas skole i Libanon
- 29. okt. Soldatermissionen



v/MobilePay bedes indbetalingen fortages på den *aktuelle dato* for aktiviteten samt oplyse denne: kollekt, entré osv. **Tak.** Eksempel: *Kollekt* indbetalt 20/8-2023

# SOGNE INFO

## Døbte

- 19.02: Victoria Celina Donbæk Andersen
- 09.04: Vincent Sigvard Klitgaard Andersen
- 09.04: Oliver Frausing Sørensen
- 22.04: Merle Nørgaard Christensen
- 05.05: Vilma Stoklund Haarsløv

## Viede

- 29.04: Yvonne Lundberg Pedersen og Ole Raahede Andersen

*Guds fred*

## Døde

- 14.02: Bente Precht Sobol
- 24.02: Karsten Thomsen
- 10.03: Majken Charlotte Holmsgaard
- 14.03: Anny Frida Bertelsen
- 26.03: Britta Rothausen
- 11.04: Flemming Kølle
- 12.05: Peter Thorkild Møller



# GUDSTJENESTER FOR ÆLDRE

<b>PLEJEHJEMMET</b> kl. 14.30	<b>POPPELHAVEN</b> kl. 15.30
tirsdag 27. juni	
tirsdag 11. juli	
tirsdag 8. august	
tirsdag 22. august	
tirsdag 5. september	annonceres senere
tirsdag 19. september	
tirsdag 3. oktober	annonceres senere
tirsdag 17. oktober	
tirsdag 31. oktober	




På ovenstående dage er der gudstjeneste på Plejehjemmet eller i Poppelhaven. Gudstjenesten afvikles som en normal gudstjeneste med altergang og er for beboerne, men også andre fra øen er velkomne til at deltage. Det er normalt præsten der varetager gudstjenesten og organisten fra kirken samt kirkesangeren spiller og synger til salmerne.

# Gudstjenester i Læsø Kirker



Dato	Byrum	Østerby	Vesterø
25/6 3. s. eft. trinitatis		★ 10.00 I. A.	
28/6 onsdag Syng Solen Ned			20.00 Vesterø Havn H.B.M.
2/7 4. s. eft. trinitatis			10.00 H. B. M.
5/7 onsdag Syng Solen Ned		20.00 Østerby Havn L-E. S.	
9/7 5. s. eft. trinitatis		10.00 L-E. S.	
12/7 onsdag Syng Solen Ned			20.00 Vesterø Havn T. R. R.
16/7 6. s. eft. trinitatis ★ kollekt	★ 10.00 T. R. R.		
19/7 onsdag Syng Solen Ned		20.00 Østerby Havn E. B.	
23/7 7. s. eft. trinitatis			10.00 E. B.
26/7 onsdag Syng Solen Ned			20.00 Vesterø Havn E.B.
30/7 8. s. eft. trinitatis	10.00 E. B.		
2/8 onsdag Syng Solen Ned		20.00 Østerby Havn E. B.	
6/8 9. s. eft. trinitatis		10.00 K. G. S.	
10/8 torsdag Kirke i Børnehøjde	17.00 Børne/fam.gudstjeneste Fællesspisning - tilmelding		
13/8 10. s. eft. trinitatis			10.00 E. B.
20/8 11. s. eft. trinitatis ★ kollekt	★ 10.00 J.N.E.		
27/8 12. s. eft. trinitatis		10.00 S. D.	
3/9 13. s. eft. trinitatis			10.00 J. C. M.
7/9 torsdag Kirke i Børnehøjde	17.00 Børne/fam.gudstjeneste Fællesspisning - tilmelding		
10/9 14. s. eft. trinitatis	10.00 E. B. Konfirmandindskrivning		
17/9 15. s. eft. trinitatis ★ kollekt Sogneudflugt eft. gudstj.	★ 10.00 E. B. Sogneudflugt husk tilmelding		
24/9 16. s. eft. trinitatis		10.00 E. B.	
29/9 fredag jubilæum	17.00 E. B/ K.G.S.		
1/10 17. s. eft. trinitatis ★ kollekt Høstgudstjeneste			★ 10.00 K. G. S.
5/10 torsdag Kirke i Børnehøjde	17.00 Børne/fam.gudstjeneste Fællesspisning - tilmelding		
8/10 18. s. eft. trinitatis		10.00 E. B.	
15/10 19. s. eft. trinitatis			10.00 E. B.
22/10 20. s. eft. trinitatis	10.00 K. Berg		
29/10 21. s. eft. trinitatis ★ kollekt		★ 10.00 E. B.	
5/11 Alle Helgen	Mindegudstj. 16.30 E. B.		10.00 E. B.

 Sognepræst Eva Bernhagen: EB. tlf. 21491001 - Vikarierende præster i Læsø Kirker tlf. 21343717

26. juni -2. juli Henrik Bang-Møller: H.B.M.  
 3. - 9. juli Lars-Erich Stephansen: L-E. S.  
 10. - 16. juli Thomas Reinholdt Rasmussen  
 5. - 6. august Kristian Gram Schjoldager  
 18. - 22 august Johannes Nørby Ernstsén  
 24. - 28. august Søren Dosenrode  
 28. aug. - 3. sept. Jens Christian Meldgaard  
 25. sept. - 1. okt. Kristian Gram Schjoldager  
 16. - 22. okt. Kenneth Berg

## KIRKERNES AKTIVITETER

- for børn, unge, voksne og ældre annonceres i Læsø-Posten samt på Læsø kirkers facebookside og i kirkens kalender, som du finder på:

[laesokirker.dk](http://laesokirker.dk)

Velkommen i kirkerne på LÆSØ!