

„ Når vi mødes i Børnetjenesten:

- Er vi nysgerrige sammen.
- Byder både børn og voksne ind med deres tanker.
- Handler det ikke om at svare rigtigt på noget, men om sammen at gå på opdagelse i hvad vi selv og andre tænker.



*Kordegner m/Kirke-Kultur-Opgaver
Grethe Nyeng Havnhøj*

Børn er så vant til, at de voksne har alle svar, og vi voksne vil helst kende svarene på forhånd, men i Børnetjenesten er der en fantastisk mulighed for at undre sig sammen, for når det handler om livets store spørgsmål, er der sjældent rigtige og forkerte svar.”

I en tid har Byrum kirke på onsdage formiddage, haft besøg af den ældste gruppe børn fra Læsø Børnehuse - de er lige rundt 5 år. Det har været fornøjelige og berigende timer. Børnetjenesten er “lillesøster” til Skole-Kirke tjenesten og er et undervisende forum, hvor der er plads til børnenes naturlige nysgerrighed, når de stiller de store spørgsmål til livet. Via Børnetjenesten får børnene erfaringen af, at kirken er det særlige rum, hvor der er plads til at være og oplever nærvær og fællesskab. Vi har dykket ned i påsken - hvor vi talte om forvandling. Vi har åbnet æg som indeholdt både kyllinger og chokolade. Vi har talt om, at vi mennesker kan forvandle hinanden, med det vi siger og gør. Har vi et håb - og hvis vi har - hvad er det så, vi håber på? Vi har rundet Store bededag og kaffeBønner - kan vi bede nogen om noget? Kristi Himmelfart - præcis 40 dage efter påske - med luft, vind og sæbebobler. Hvordan får vi det, hvis vi bliver hentet eller afbrudt midt i en sjov leg - måske bliver vi triste og modløse, når en ven går? Hvordan finder vi så ny energi og inspirerer hinanden? Med pinsen kommer Ånden og hvad er lige det? Vi ånder og vi ånder sammen. Med pinsens magiske ild som flammer vi satte på hovederne, udfoldede sig en energisk skaberkraft blandt børnene. Den dygtige børnegruppe lod sig inspirere af musikstykker og den stemning som musikken fremkaldte og i fællesskab forfattede børnene sin helt egen pinsesang, både tekst og melodi, lige til at samle til PINSESANGEN 2022. Du kan høre den på kirkens hjemmeside: “om Pinse, ild og fugl det er så cool!” ♦

