

## “Clarification, please,...”

### - Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.

Sidste år på denne tid havde vi besøg på Læsø af to kristne fra Libanon formidlet af Danmission. Linda og Ramsey, en yngre kvinde, der var skoleleder på en skole for udviklingshæmmede, og en midaldrende mand, der var præst i den presbyterianske kirke. De var langt fra enige om, hvordan situationen i Libanon skulle opfattes, eller hvad der var formålet med deres besøg i Danmark.

Linda ankom tidligt lørdag morgen og blev indlogeret hos mig. Hun indgik i familien, og det var meget ukompliceret. Jeg hilste på hendes mor, far og flere af hendes venner. Linda ringede op over facetime, og så var der nysgerrige ansigter, der kiggede på mig og som jeg kiggede tilbage på. Ret meget mere kunne vi ikke gøre, da jeg ikke taler arabisk, og de ikke talte engelsk.

Under besøget opstod der situationer, hvor vi måtte forklare os og være mere tydelige, end vi er vant til. Vi har en vis grad af indforståethed på Læsø. Sådan er det nok de fleste mindre steder, hvor folk kender hinanden godt. Indforståethed kan være det, der er på færde i evangeliet til denne 6. søndag efter påske i talen mellem Jesus og disciplene, hvor Jesus forklarer om forholdet mellem sig selv, Faderen, menigheden nu og de kommende menigheder. Johannes lader Jesus meddele sig i en tale, der kan virke esoterisk. En tale, der er for de indviede. Når man ikke udtrykker sig på sit modersmål, så leder man efter ordene. Clarification (at gøre klart eller tydeliggøre) var et ord, der blev brugt i flæng under libanesernes besøg.

Vi var i Missionshuset i Gl. Østerby med Linda og Ramsey, og dér i det gamle hus, med billedet af Vilhelm Beck på væggen, fandt vi hinanden og et fælles sprog. Vi var kommet ind, og der meldte sig de sædvanlige usikkerheder: hvad synger koret, skal vi drikke kaffe eller te, hvem skal sidde hvor, osv. osv.

Elmer bad en bøn på engelsk, og så var vi samlede. For det er det, bøn kan gøre; det samler.

Som en sagde under coronakrisen, da kirken var lukket, ”vi kan bede derhjemme.” Og ja, det kan vi, og det har vi gjort.

Men hvor skønt er det nu at kunne samles i kirken for at bede sammen. Lad os alle bede...

*Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø sogne på Læsø.  
den 24. maj 2020*