

## "Sne i kaffen..."

*- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.*

Forleden drak vi kaffe udenfor i snevejr. "Vi" er kirkens personale. Vi havde brug for at se hinanden. Det lod sig gøre på terrassen i præstegårdshaven. Viklet ind i tæpper, med kolde fingre, der holdt om den varme kaffekop. Og pludselig begyndte det at sne...

Når man drikker kaffe udendørs i snevejr, er det udtryk for, at det er nødvendigt at se hinanden ansigt til ansigt. Det kan gå i en periode at være adskilt. Men det kan ikke blive ved. Vi plejer at være fælles om hverdagen på en arbejdsplads, hvor det handler om alt fra jublende glæde til dyb sorg. Nedlukningen har lært os, at den slags arbejde kræver, at vi er i god og nær kontakt med hinanden. Det er gået godt de seneste uger, for vi kender hinanden, og vi kender arbejdet. Men i almindelighed er det vigtigt at mødes og dele dagligdagen helt konkret.

Forleden sad vi der altså – en kølig majdag med sne i kaffen – vi missede lidt med øjnene; hvor var det længe siden, vi sidst havde været sammen – det var lidt som om vi hver især kom krybende ud af vores hule og tog fællesskabet i øjesyn. Jo, vi er her endnu. Vi ligner os selv. Sommeren ligger foran os. Forhåbentlig med en kirke, som er mere genkendelig, end den har været den seneste tid.

Vi regner med, at vi kan præsentere Folkekirken i sin fase 2-skikkelse senere i dag. Hold øje med facebook og hjemmeside. På mandag åbner vi. På torsdag, Kristi Himmelfartsdag er der gudstjeneste. På hvilke betingelser? Vi véd det snart.

*Af Winnie Rischel, Sindal-Astrup pastorat,  
den 14. maj 2020*