

"Noget at se frem til..."

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.

De grønne bøgegrene vækker tanker og minder i os, som jeg skrev lidt om i sidste uge. Foråret får os til at tænke både fremad og tilbage. Mange af os kommer til at tænke tilbage på mere eller mindre behagelige ophold ved det grønne eksamensbord. Mange kan i den kommende tid se frem til at tage plads ved det. Eller i hvert fald se frem til, at det er overstået. Mange lidt yngre mennesker har også set frem til en særlig dag i denne grønne tid: konfirmationsdagen. En dag med høj sol, feststemte gæster i kirken, udsprungne træer, blå himmel, blomstrende buske.

Én af de salmer, konfirmander i de senere år ofte har ønsket sig at vi skulle synge i kirken begynder sådan her:

*Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.*

(Den danske salmebog, nr. 369 v. 1)

Konfirmation bliver det jo også i år – men nu i sensommerens gyldne skær. Farvestrålende, mildt og duftende. Alle årstider i Danmark er smukke. Ikke kun når bøgehækkens blade åbnes som nu, men også når æbler får rødme, når georginerne blomstrer og vi selv er blevet solbrændte efter en dejlig sommer. I dét skær kan vi se frem til konfirmationerne i år.

Der er ikke noget at sige til, at mange konfirmander lige nu føler sig skuffede. Ligesom mange sommerbrudepar, der har udsat deres bryllup, mange festivaldeltagere, der havde glædet sig til dage i godt selskab med musik og gode venner og mange, mange andre, der havde glædet sig til noget i den kommende tid, som coronaen nu har fået udsat.

Vi bryder os ikke om, når andre laver om på vores planer og forkludrer dét, vi havde set for os. Og skuffelsen skal have sin plads og tid. Men derefter skal vi se fremad – på alt det, der jo ikke er aflyst, blot udsat og som vi jo derfor stadig har at glæde os til! Og se os omkring – og glæde os over alt det, der omgiver os i dette nu. Er det svært at få øje på, kan salmens ord ovenfor minde os om det. Måske er det derfor, at mange konfirmander vælger at den skal synges på den dag, de har set sådan frem til?

Af Iben Kjær Aldal,
Sindal-Astrup Pastorat, den 29. april 2020