

## **"Frem eller tilbage..."**

*- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.*

Vi befinder os i en oplukningsfase. Den er svær. Sværere end nedlukningen. For hvem, hvad og hvor mange skal der åbnes for? De fleste har en mening, og vores mening er mange gange ledsaget af et ønske om at komme tilbage. Til det, der var. Til det, vi kender.

Påskemorgen kunne Maria Magdalene ikke finde Jesu lig. Graven var tom og hun troede, at nogen havde flyttet ham. Havemanden måske. Hun ville gerne have ham tilbage. Altså tilbage i graven.

Men sådan gik det som bekendt ikke. Han kom ikke tilbage – ikke som død og ikke i den skikkelse, hun havde kendt ham. Hun genkendte ham ikke, selvom han stod overfor hende, før han kaldte hende ved navn. Og da hun rakte ud efter ham, sagde han "hold mig ikke tilbage". For hans opstandelse var ikke en tilbagevenden til det gamle, men en vej til noget nyt.

Vi står i en situation, hvor vi på mange måder gerne vil tilbage. Men vi står også i en situation, hvor vi kan overveje, om det virkelig er det, vi vil? Tilbage? Ukritisk genoptage det liv, vi havde? Eller er der indsigter, vi har fået og forandringer i dagligdagen, vi egentlig godt vil beholde, når vi åbner landet? Ro? Nærvær? Nye former for kontakt? For ikke at tale om det, der sker med miljø og natur. Den renere luft, det renere vand.

Skal vi gå tilbage? Eller skal vi tage Jesu opstandelse på ordet og gå efter noget nyt?

*Af Winnie Nørholm Rischel,  
Sindal-Astrup Pastorat, den 23. april 2020*