

## På trods af årets "alternative" påske...

*- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.*

På trods af årets "alternative" påske, begynder vi vel, at kunne ane et åbningens lys på den anden side af pandemien.

Sådan er det også med tidens evangelielæsninger, hvor vi også ser fremad, altså, mod pinsen og Helligåndens komme.

I tekststykket om Jesus ved Tiberias Sø viser han sig for disciplene, tredje gang efter opstandelsen. På søen havde disciplene hele natten forsøgt at fange fisk, men forgæves; men da de ser Jesus råbe af dem ved søens bred: "*Kast nettet ud ... så skal I få fangst.*", sker det. Nettene fyldes og disciplene kommer ind til søens bred og spiser med Jesus. Jesus spørger disciplen Peter: "*... elsker du mig mere end de andre?*". For Jesus er spørgsmålet aktuelt, for Peter var, før påske, noget frimodig i sin troskab til Jesus; men natten til Langfredag brast alle illusionerne. Hele tre gange benægtede Peter sin kendskab til Jesus. Nu er kækheden borte med blæsten, for han vedkender ydmygt sin afhængighed af Jesus. Han har oplevet det, som ikke kunne ske før påske: "*At Jesus havde båret – ikke bare verdens skyld på sine skuldre - også Peters.*" Og fordi Jesus døde på korset, forkaster han ikke Peter, men giver ham en ny chance. "*Følg mig!*", siger Jesus til ham. Heri ligger kaldet til Peter, ja, det kald, som rækker ud til alle kristne i fortid som fremtid. Nemlig, Jesu befaling til enhver af os om at forkynde troen, håbet og kærligheden for alverdens folkeslag.

*Af René Højgaard Olsen, Bindselev og Sørig kirker,  
den 17. april 2020*