

"Fasten - som den blev i år"...

- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.

Tiden fra Fastelavn til påske er oprindeligt en tid til afsavn, fordybelse, eftertanke, bøn og ikke mindst faste.

De 40 dage skulle bruges på forholdet til både Gud og medmennesket. Flytte fokus fra egne cirkler og til det større.

I år er fastetiden blevet meget anderledes. Rigtig mange af os lever i en form for isolation i disse dage. Mere eller mindre frivilligt. Om det bliver 40 dage, er der ingen der ved noget om lige nu. Men indtil videre holder vi os alle sammen hjemme, måske ikke så meget for at passe på os selv men mere for at passe på andre.

Vi skal selvfølgelig ikke glemme at der er nogen der stadig arbejder som normalt, måske endda mere end før Corona. Men alles dagligdag er ændret.

Der er færre biler ude på vejene. I mange storbyer er luften blevet mærkbart renere. Alle vores rutiner er ændret. Alt er lukket eller aflyst. Skoler, frisører, selv kirken er lukket.

Når vi køber ind er det med en helt anden frekvens end tidligere, for har vi virkelig brug for det der står på indkøbssedlen? Og når vi så endelig går ud for at handle, så er det med god afstand til de få andre kunder i butikken.

Nogen får virkelig ryddet op både ude og inde. Får taget fat på de projekter der bare har ligget og ventet. Længe.

Og der bliver travet eller cyklet lange ture i det skønne forårsvejr.

Det er måske ikke ligefrem faste der præger de danske hjem i disse uger. Mængden af fredagsslik er vist ikke skrumpet. Men mon ikke de fleste af os også føler et afsavn efter familien og venner og bekendte. Efter en hverdag. Efter en tid med normalitet.

Man kan håbe at det her ikke kommer til at vare SÅ længe inden det igen bliver normale tilstande. Men måske vi lærer at sætte større pris på alt det vi plejer at tage for givet?

Lige nu er der tid til alt det vi ofte udsætter eller glemmer. Til at tænke over tilværelsen.

Mon vi også til den tid vil komme til at give plads til fordybelsen og eftertanken? Måske vi kommer til at flytte fokus? Finde ud af hvad der er det vigtigste i vores liv.

Det kan kun fremtiden vise os.

*Eva Aarestrup Christophersen, "De fem Kirker",
lørdag den 28. marts 2020*