

"Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå..."

Konfirmanderne, personalet og et kor af frivillige mødtes i kirken sidste onsdag til et brag af en gudstjeneste. Det var halvanden time inden meldingen fra Mette Frederiksen. Vi skulle lade op til de sidste to måneders ventetid, før det går løs med konfirmationerne. Vi skrælede med på sangen "Vi kan ikke leve alene" af Tøsedrengene, en sang, der for mig får en dybere betydning nu. I en såkaldt almindelig hverdag kan man opleve sangen som en kliché og noget af et levn fra firserne, men under corona virussens restriktioner er det en sang, der går rent ind. Sangens oprindelige budskab er, at du er dine omgivelser, og ødelægger du dem, ødelægger du dig selv. Så vidt i 1983. I 2020 får sangen en anden betydning, for det er ikke længere blot symbolsprog, nu kan vi helt konkret ikke komme til at leve alene, for vi er aldrig helt alene, selvom Danmark bliver lukket ned. Hele verden er din barndomsgade. Vi følger med i hinandens hverdag over nettet, jeg har venner og bekendte i Indien, Malaysia, Australien og USA.

I går var jeg ovre i kirken - som nu er blevet låst af- og jeg kunne se sporene efter vores fest i sidste uge. Jeg blev overrasket over at se de mange tegn på liv, der stadig er i Byrum kirke, vores domkirke her på Læsø. Statuen af den hellige Barbara, som hænger til højre i koret over for prædikestolen, stopper jeg altid op ved, og det så ud som om der var et lille smil om hendes mund. Som om hun ville sige: Ja, du skulle bare vide, hvad der har fundet sted i denne kirke.

På et white board hænger post its med hashtags af beretningen om de 5 brød og de 2 fisk fra Johannesevangeliet, om drengen med madpakken, og Jesus, der brødføder en kæmpe skare på 5000 mennesker, der har samlet sig omkring ham. De er sultne efter åndelig føde og har glemt at få deres madpakker med. Jeg kender det fra mig selv. Jeg bliver opslugt af noget og glemmer de mest basale behov. Det er en evne, vi har, og den har ført os vidt. Der er kommet kunstnere, videnskabsfolk, alle mulige store mænd og kvinder ud af denne evne til at glemme alt omkring sig, og kun fokusere på det ene: værket, ideen, osv.

Det var godt, at der i den situation var én, der var praktisk og havde fået en ordentlig madpakke med. Og at han var villig til at dele den. Med Guds indgriben blev der mad nok, ja, der var 12 fulde kurve i overskud efter uddelingen. Hvordan ser det ud med overskuddet efter denne corona-krise...det vil vise sig.

I vore dage er vi gode til det praktiske. Vi sørger for, at alle har mad nok, sørger for ordentlige forhold, for sikkerhed, for overholdelse af reglerne. Det kan jeg se, at de fleste gør. Eller bestræber sig på at gøre. Hvad med den åndelige føde i denne tid, sørger vi også for at få den. Hvor er Jesus henne i denne tid? Der er hårdt brug for ham, for rigtig mange kalder på ham. Jeg er sikker på, at han er sammen med ofrene og deres familier. Samtidig med at han også er lige her, sammen med os. Han stilner de urolige tanker, og han beroliger de bekymrede sind.

I dag har vi præster i Hjørring Nordre provsti meldt nye konfirmationsdatoer ud til vores konfirmander og deres forældre. Vi må fortælle dem, at pga corona virussen er der lidt længere til festen, end først antaget. Det er aldrig sjovt at skulle ændre ved noget så traditionsbundet som konfirmationerne. Hos mig skulle konfirmanderne til at vælge deres ord, som læses op i kirken under konfirmationen. Da jeg sad og gennemgik listen over skriftsteder fra Bibelen, tænkte jeg, at ordene falder på et tørt sted. Både til konfirmander, men også til deres forældre. Hvem vil ikke gerne læse og finde trøst i: "Den, der kommer til mig, vil jeg ikke vise bort", eller "Jeg har lukket en dør op for dig, som ikke kan lukkes i." Eller "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå." Der er brug for, at vi deler med hinanden. Både de praktiske vejledninger og retningslinjer, men også de åndfulde, sjæfulde ord, der rækker ud over her og nu; dem, der styrker og opretholder os, fordi det er Guds stemme, der taler dem.

Eva Bernhagen, Byrum, Hals og Vesterø sogne på Læsø.
fredag den 20. marts 2020